

הגענו לקו הגמר

ע"פ 'דבר מלכות' ש"פ וישלח ה'תשנ"ב

מצוות ולעשות מעשים טובים, וכך אנו משתמשים בניצוצות שנפלו למטרה האמיתית שלהם ומחזירים אותם לקדושה. לשם כך הייתה הגלות, ה' פזר את בני ישראל בעולם כדי שימצאו גם את הניצוצות שנפלו עמוק ורחוק בין הקליפות, ויעלו את כולם לה'.

כשתסתיים עבודת הבירורים וכל הניצוצות יתנו את כוחם בכיוון הנכון של קדושה ואלוקות, תבוא הגאולה השלימה והעולם כולו יעבוד את ה' בשמחה ובלב שלם. לצערנו, התהליך ארוך מאוד, למעלה משלושת אלפים שנה (מאז מתן תורה) בני ישראל עובדים על זה...

קו הסיום

תכל'ס, אלפי שנים האירו "מעשינו ועבודתינו" במשך כל הדורות את העולם, במיוחד במאתיים שנה האחרונות מאז נתגלתה תורת החסידות ב"ט כסלו, ומדור לדור רבותינו נשיאינו מוסיפים בהפצת המעיינות, עד לדורנו זה בו המעיינות הופצו בכל קצוי תבל ממש.

בתקופתנו לאחר כל העבודה הרבה הזו, הצלחנו וגם העולם עצמו עומד מוכן ומחכה לביאת המשיח. וכפי שהרבי מלך המשיח שליט"א הודיע סיימנו את כל העבודה, גם הכפתורים כבר מצוחצחים.

ומבהיר הרבי מלך המשיח שליט"א:

ומזה מוכן שהמשך העבודה שלאחרי זה (כל זמן שמשיח צדקנו מתעכב מאיזו סיבה (בלתי ידועה ומובנת כלל)) אינו "עבודת הבירורים" (שהרי כבר נסתיימה ונשלמה עבודת הבירורים), אלא, עבודה מיוחדת להביא ההתגלות בפועל בעולם.

יעקב מוכן לגאולה

הקשר בין פרשתנו לגאולה נמצא מיד בתחלתה. "וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו", יעקב אבינו חוזר מבית לבן, שם עבד את ה' ובצע שליחות עליונה לתקן ולברר את אדם, כעת הוא שולח מלאכים אל עשיו לספר לו כי סיים את עבודתו והוא מוכן לצעוד אל הגאולה השלימה!

הצדיקים כידוע נמנעים מלהשתמש במלאכים, אך כיוו שמדובר בשליחות השמבשרת על הגאולה, הרשה יעקב לעצמו להטריח את המלאכים. למען מטרה חשובה כזו שבשבילה נברא העולם כולו, גם המלאכים, מוכנים לותר על כבודם ולבצע את השליחות בשמחה.

הבעיה הייתה, שרק יעקב היה מוכן לגאולה, עשיו והעולם היו שקועים עמוק בשטויות שלהם ולכן התעכבה הגאולה שנים רבות. התפקיד, להכין את העולם כולו לגאולה, הוטל על יעקב ובניו - בני ישראל!.

עבודת הבירורים

"עבודת הבירורים" זהו מושג ידוע בחסידות. בבריאת העולם נפלו 288 ניצוצות קדושה והתפזרו ברחבי העולם, ניצוצות אלה מחיים את העולם, כל הנבראים - בעלי חיים, צמחים, פירות וכן הלאה - כולם מקבלים את החיים מהם. הניצוצות הגיעו גם למקומות טמאים, לכן, גם לרשעים יש כח והצלחה, שהרי הניצוצות האלו קיים נפלו אליהם ונותנים להם כח.

תפקידנו - להסתובב בעולם, ובעזרת הפרות והתפוחים שאנחנו מוצאים בדרך לקיים

כלומר: מה שהיה עד היום, ומה שיהיה מהיום, אלו שני דברים שונים. עד היום העולם התנגד לאלוקות, והיה צריך לעבוד קשה לתקן את העולם. היום העולם מתוקן ומחכה לבנין בית המקדש בכל רגע, צריך רק להביא לו את כל האורות של משיח ולהתחיל לחיות כמו בימות המשיח ממש.

ומוסיף הרבי מלך המשיח שליט"א עוד יותר:

בימינו אלה ממש צריכים רק לפתוח את העיניים ולראות את המציאות בפועל ממש - היינו שיושבים יחד עם הקב"ה ("ישראל וקוב"ה כולא חד) ב"שולחן ערוך" לסעודת הנישואין, הסעודה דלוינתן ושור הבר ויין המשומר.

לא צריך לחכות שתבוא הגאולה, צריך רק להשתדל ולהתאמץ לפקוח את העיניים לראות שהיא כבר כאן!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

לזכות
הרבי מלך המשיח שליט"א
מהרה יתגלה ויגאלנו!



רוצה למסור שיעור 'דבר מלכות' באזור מגוריך?

באה"ק רכז ארצי בנים: (054) 7770.806

רכזת ארצית בנות: (054) 646.0770

בארה"ב: (718) 290.4444

י"ל ע"י תנועת הנוער צבאות ה' ארה"ק

כיכר מד"א ת.ד. 1035 נעלית 17110

טל': 04.6462770 פקס: 04.6578485

ניתן להוריד את ה'דבר מלכות לנוער' מידי שבוע באתר חב"ד אינפו

עריכה: בן מנחם • הגהה רוחנית: רבנים ואנשי חינוך • הגהה לשונית: ב. נחשון • יו"ל במסגרת מבצע עולמי ללימוד ה'דבר מלכות'