

העולם מקבל את אור הגאולה!

ע"פ 'דבר מלכות' ש"פ ויצא ה'תשנ"ב

ענין אחר. לצדיק חשוב לקיים את המצוות בשלימות, מה זה קשור לעובדה שהחיים הגשמיים שלו הם שלמים?

החיבור המושלם

עבודתו של היהודי היא לחבר את הרוחניות והגשמיות, וניתן לכך דוגמה:

ישנם חסידים - גם ילדים - שאצלם הכיפה לעולם לא תיפול תוך כדי שינה. וגם אם זה יקרה, הם יתעוררו מיד מהשינה העמוקה ויסדרו את הכיפה במקומה.

זה מה שנקרא חיבור רוחניות וגשמיות. לאותו ילד הכיפה היא כל כך חשובה, עד שהוא פשוט לא יכול בלעדיה, הגוף שלו התחבר למצווה של חבישת כיפה, וגם מתוך שינה הוא מרגיש זאת.

אנחנו רגילים לחשוב שאת הרוחניות אנו פוגשים מספר פעמים ביום, בשעות הלימוד והתפילה, ואילו בכל רגע שחוץ מזה, הגשמיות היא הדבר אותו אנחנו מכירים ובו אנו בעיקר עסוקים, שהרי כשאנו אוכלים - זוהי גשמיות, וכשאנו ישנים - זוהי גם גשמיות, וכשאנו עסוקים עם עצמנו בכל דבר אחר - אנו גם עסוקים בסך הכל בגשמיות שלנו.

ואת זאת בא הרבי מלך המשיח שליט"א ללמד אותנו: עלינו לזכר את הגוף הגשמי כך שכל החיים שלנו יהיו חדורים בעבודת ה', כל מה שאנו עושים משך היום הוא סביב השליחות של הקדוש ברוך הוא והרבי מלך המשיח. הגשמיות והרוחניות הם לא שני דברים נפרדים, אלא מאוחדים.

ממה הרבי האמצעי חי

בכל יום בחיים, ישנה עוד משימה שניתנה לנו לפעול ולתקן. הצדיק הוא יהודי שניצל כל

ט' כסלו הוא יום הולדתו וגם יום הסתלקותו של הרבי האמצעי. כידוע שזכות מיוחדת היא להסתלק ביום ההולדת, כמו משה רבינו שנולד והסתלק בז' אדר.

רבותינו נשיאנו סיפרו לנו על כך, כדי שנלמד מהרבי האמצעי כיצד עלינו להתנהג. ברור שאין הכוונה שעלינו להשתדל להסתלק חלילה ביום ההולדת, איזו הוראה ולימוד עבורנו אנו יכולים למצוא בסיפור הסתלקותו של הרבי האמצעי?

ומוסיף הרבי מלך המשיח שליט"א ומדגיש:

כולל ובעיקר - להוציא מזה לימוד לענין שהזמן גרמא בדורנו זה ובזמננו זה - הגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו, כפי שדובר כבר פעמים רבות לאחרונה, שעתה כבר סיימו את כל הענינים, וצריך רק לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש.

אז לסיכום: מה אומר לנו יום ההסתלקות, ואיך זה קשור לנושא של משיח.

האם יש קשר בין הרוחניות לגשמיות?

על הצדיקים נאמר "את מספר ימיך אמלא", ה' מברך אותם שיחיו שנים מלאות. החיים של הצדיק מתחילים ביום ההולדת, ומסתיימים גם באותו יום, כדי להראות שהוא עשה את תפקידו בחיים בצורה מושלמת.

ושואל הרבי מלך המשיח שליט"א:

תפקידו של הצדיק הוא להיות שלם ברוחניות, בתורה ובמצוות, ואילו תאריך לידה ויום הפטירה הם ענינים גשמיים, רק בגשמיות יש כזה דבר זמן ותאריך. ולכאורה, הרוחניות של הצדיק היא דבר אחד, והגשמיות זה כבר

יום בחייו ומלא את כל המשימות שהוטלו עליו. אצל הצדיק שהרוחניות והגשמיות שלו מחוברים באופן מיוחד ומושלם, שלימותו הרוחנית משתקפת בימיו הגשמיים. ולכן כשם שחייו הרוחניים היו חיים מלאים ושלמים, כך שנותיו הגשמיות הם שנים תמימות ומלאות בלי חסר ובלי יותר, באותו תאריך שהוא נולד, בו הוא נפטר.

הרבי הצמח צדק סיפר על חותנו הרבי האמצעי, שאם היו חותכים לו את האצבע לא הי' יוצא דם אלא חסידות. זאת אומרת שגופו הגשמי היה מחובר לגמרי לרוחניות ופשוט חי מהחסידות. הרבי האמצעי גם הסביר את דברי החסידות בצורה כה רחבה ומובנת, עד שהשכל הגשמי של האדם הלומד אותה מתמלא בתורת החסידות האלוקית. לכן זכינו שדוקא אצלו נראה את חיבור הרוחניות והגשמיות, שמתבטא בכך שהוא הסתלק ביום הולדתו.

ואיפה אנחנו אווזים

עד כאן דיברנו על תפקידנו כיום, ברגעים האחרונים שמישיח עדיין לא התגלה, שעלינו לפעול שהגשמיות תכיר ברוחניות ותתחבר אתה.

כשהוא יתגלה, זו כבר לא תהיה עבודה, זאת תהיה המציאות הטבעית של העולם. כשאדם ירצה לקטוף תאנה בשבת, התאנה מיד תצעק "שבת היום!", כי העולם כולו יהיה חדור בקדושה, ואפילו התאנה לא תאפשר שיעשו בה עבירה. שלא לדבר על האנשים עצמם, שלעתיד לבוא יתחילו פשוט לראות ולהרגיש את ה'.

ומבשר לנו הרבי מלך המשיח שליט"א:

לאחר אלפי שנים שיהודים קיימו תורה ומצוות בעולם הם תקנו והכשירו אותו להתחבר עם הרוחניות, וכיום הגענו כבר למצב

שהעולם כולו יכול לקבל את האורות הרוחניים הכי גדולים! את אור הגאולה ואורו של משיח!

והדבר היחיד שחסר הוא - שיהודי יפקח את עיניו כדבעי ויראה איך הכל כבר מוכן לגאולה! יש כבר את השולחן ערוך, יש כבר את הליתן ושור הבר ויין המשומר, ויהודים כבר יושבים סביב השולחן - "שולחן אביהם" מלך מלכי המלכים הקב"ה, יחד עם משיח צדקנו ובדורנו נשיא דורנו כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר.

תכל'ס

אז איך פוקחים את העיניים? על ידי שנשתמש בהם ובכל האיברים רק לדברים טובים, ובמיוחד על ידי לימוד החסידות ולימוד עניני גאולה ומשיח, שיגרמו לנו להתחיל לראות ולהרגיש שהנה הגאולה כבר כאן מזמן.

ועוד דבר שצריך להשתדל במיוחד: שבכל דבר שאנו עושים, גם סתם ענינים פרטיים שקשורים רק לגשמיות שלנו, לעשות זאת בכזו צורה שיראו שעושה את זה חסיד של הרבי מלך המשיח שליט"א. לדוגמה אם יש לנו סתם תיק שמשתמשים בו מדי פעם, שעל התיק תהיה מדבקה של משיח וכדומה, כדי שהגשמיות והרוחניות שלנו יהיו מאוחדים.

וכך נמצא את עצמנו תיכף בירושלים עיר הקודש, בהר הקודש, ובבית המקדש השלישי, והכי חשוב - מיד ממש!

לזכות

הרבי מלך המשיח שליט"א

מהרה יתגלה ויגאלנו!



י"ל ע"י תנועת הנוער צבאות ה' ארה"ק
כיכר מד"א ת.ד. 1035 נעלית 17110
טל': 04.6462770 פקס: 04.6578485

רוצה למסור שיעור 'דבר מלכות' באזור מגוריך?

באה"ק רכז ארצי בניים: (054) 795.5493

רכזת ארצית בנות: (054) 646.0770

בארה"ב: (718) 290.4444

ניתן להוריד את ה'דבר מלכות לנוער' מידי שבוע באתר חב"ד אינפו

עריכה: בן מנחם • הגהה רוחנית: רבנים ואנשי חינוך • הגהה לשונית: ב. נחשון • יו"ל במסגרת מבצע עולמי ללימוד ה'דבר מלכות'