

מה שבאמת קרה בי' טבת

ע"פ 'דבר מלכות' ש"פ ויחי התשנ"ב

ידי התשובה באה הגאולה ובית המקדש נבנה מחדש, הרע שבצום - החורבן מתבטל, ונשאר רק הטוב - התשובה, הצום נהפך לששון ושמחה.

התבוננות קלה בארועי עשרה בטבת, תוכיח לנו שביום זה לא היה חורבן, נבוכדנצר חנה מול ירושלים אך לא נגע בה לרעה. מרתו של מאורע זה היתה לעורר את בני ישראל לתשובה. כלומר בעשרה בטבת קיים רק הצד הטוב - תשובה, ולא הצד הרע - חורבן.

כיון שעשרה בטבת הוא תחילת הצומות, אנו מקבלים בו כח מיוחד - יותר מבאחרים - לשוב בתשובה ולהוסיף בלימוד התורה וקיום המצוות.

עשרה בטבת - תחילת בנין בית המקדש השלישי

ואם לא די בכך, ממשיך הרבי שליט"א מלך המשיח ומוכיח כי בנוסף להיותו יום תשובה, עשרה בטבת הוא גם ... יום גאולה!

הברזל היה סמל החורבן. גם אדום שהחריבו את בית המקדש נמשלו לברזל. לכן בבניית בית המקדש לא בברזל. כשה' מראה ליחזקאל בנבואה את המצור של עשרה בטבת, הוא אומר לו: "קח לך מחבת ברזל ונתת אותה חומת ברזל בין ובין העיר. . והיתה במצור". הברזל הוא סימן למצור ולחורבן העתידיים לבוא על המקדש. זהו הפירוש הפשוט לפסוק.

גם בית המקדש השלישי יהי חזק נצחי ותקיף כמו ברזל. אבל, אומר הרבי מלך המשיח שליט"א בית המקדש השלישי ייבנה מברזל! כי

שאלה - מה הקשר?

שני אירועים חשובים חלים השבוע. מסיימים את חומש בראשית בפרשת 'ויחי', ומציינים את צום עשרה בטבת.

שם הפרשה 'ויחי יעקב', מבטא את חייו הנצחיים של יעקב כאשר בניו הולכים בדרכיו. כפי שאומרים חז"ל על המילים "יעקב אבינו לא מת" - "מה זרעו בחיים אף הוא בחיים", כשבני ישראל מקיימים את התורה יעקב ממשיך לחיות חיים נצחיים. על דרך זה מסופר בפרשה על ברכת יעקב ל"ב השבטים, בזה הוא נתן להם כח להמשיך בדרכו עד סוף כל הדורות.

כל דבר הוא בהשגחה פרטית. אם פרשת 'ויחי' ועשרה בטבת נפגשים, זה אומר שיש קשר ביניהם. מה יכול להיות הקשר בין יעקב אבינו והברכות, ליום עצוב כמו עשרה בטבת?

כזכר לחורבן הבית נקבעו ארבעה צומות. בעשרה בטבת החל המצור, ובי"ז תמוז נבקעו החומות, בט' באב נחרב הבית, ובג' תשרי נרצח גדליה. מבין 4 הצומות, עשרה בטבת הינו הכי חמור, עד כדי כך שאילו היה חל בשבת היו צמים בו. וזאת כיוון שביום זה התחילו אירועי החורבן, ההתחלה, כוללת כידוע, בתוכה את כל מה שקרה אחר כך.

עשרה בטבת - יום תשובה

וכאן מסביר הרבי מלך המשיח שליט"א, איך יום עצוב כל-כך, קשר לגאולה השלימה:

בכל צום יש צד חיובי וצד שלילי. קרה לעם ישראל משהו נורא, אך מאידך יש לצום מטרה חיובית, לעורר לתשובה ולחשבון נפש, על

לעתיד לבוא הברזל לא ישמש עוד לחורבן רק לחזק את בית המקדש. אין לחשוש ממנו! הברזל ישמש רק לטוב.

לכן בנבואה ליחזקאל רמז ה' דוקא על ברזל, להסביר לנו את מטרת החורבן - לאחרי ייבנה בית שלישי גדול ונצחי.

דבר נוסף: משיח נולד בתשעה באב, כשנספור שבעה חדשים אחורה, נגיע לעשרה בטבת בו התחיל עיבורו של משיח (מינימום זמן עיבור יכול להימשך שבעה חדשים בלבד במקום תשעה כרגיל).

אם כן, עשרה בטבת? מבטא תחילתה של בניית בית המקדש השלישי. ולכן בשנה זו - תשנ"ב - הקשורה במיוחד לגאולה, לא נרגיש כל כך את החורבן, כשנציין את 10 בטבת, נרגיש את תחלת בניית בית המקדש השלישי.

להיות ברזל

וכמו תמיד, הרבי מלך המשיח שליט"א מראה את הקשר לכל אחד ואחד מאתנו. עלינו להיות חזקים כברזל - בקיום התורה והמצוות. גם כשקשה, אם בגלל הפרעות מבחוח, (החברים והסביבה), או הפרעות מבפנים - (חסר לנו חשק להיות קשורים לרבי), גם אז עלינו להיות חזקים כמו ברזל בלי להתפעל מהמניעות. וזו עוד הוכחה כמה בני ישראל אמיתיים ונצחיים, כפי שיתגלה בגאולה השלימה והנצחית תיכף ומיד.

תשובה - בפרשת השבוע לא מתפעלים מהגלות

ומכאן לקשר לפרשת השבוע 'ויחי יעקב'. פרשת השבוע מהווה את סיום תקופת האבות, ולספר בראשית שנקרא 'ספר הישר' על שם

האבות שנקראו ישרים. מתחילה התקופה הקשה של בני ישראל במצריים בגלות ושעבוד, ולאחר מכן עבודת בני ישראל במשך כל הדורות עד לדורנו אנו.

בטרם התחילה הגלות, מברך יעקב אבינו את בניו ונותן להם כח ברזל לתקופת הגלות עד ביאת משיח ללכת בדרכיו ולגלות שיעקב אבינו לא מת, להראות שכל הגלות היא התחלת הגאולה, כמו זרע ששותלים ומכסים כדי שיצמח ממנו עץ גדול ויפה. הכל, הכל, חלק מהגאולה.

גם בחורבן של עשרה בטבת, גם בגלות במצריים, בכל מצב יהודים עומדים חזקים כמו ברזל, וזוכים לבנין בית המקדש השלישי מברזל.

ומסיים הרבי שליט"א מלך המשיח, שכבר בזכות ההחלטה הטובה תבוא הגאולה השלימה בפועל ממש, כשהרבי בראשנו, וכולנו נצביע ונראה לכל העולם: הנה זה הרבי שליט"א מלך המשיח. כולם יהיו קשורים ובטלים לרבי ועל ידי ההתקשרות אליו יזכו לנפלאות הגאולה.

יחי אדוננו מורנו ורבינו
מלך המשיח לעולם ועד!

לזכות
הרבי מלך המשיח שליט"א
מהרה יתגלה ויגאלנו!

לזכות
החייל בצבאות ה'
מנחם מענדל גינזבורג
שליח הרבי שליט"א ברמת אביב



י"ל ע"י תנועת הנוער צבאות ה' אה"ק
כיכר מד"א ת.ד. 1035 נעלית 17110
טל': 04.6578485 פקס: 04.6462770

רוצה למסור שיעור 'דבר מלכות' באזור מגוריך?

באה"ק רכז ארצי בניים: 054) 7770.806

רכזת ארצית בנות: 054) 646.0770

בארה"ב: 718) 290.4444

ניתן להוריד את ה'דבר מלכות לנוער' מידי שבוע באתר חב"ד אינפו

עריכה: בן מנחם • הגהה רוחנית: רבנים ואנשי חינוך • הגהה לשונית: ב. נחשון • יו"ל במסגרת מבצע עולמי ללימוד ה'דבר מלכות'