

תשובה של גאולה

ע"פ 'דבר מלכות' ש"פ ראה ה'תנש"א

פרשת ראה - מדלגים על כל

המדרגות

ולפעמים יש גם 'אתערותא דלעילא' - התעוררות מלמעלה. לפעמים רואים אדם שפתאום באמצע החיים, בלי קשר לשום דבר, הוא משתנה מן הקצה אל הקצה. ה' למעלה עורר את נשמתו, והרים אותו למעלה מעלה מהמצב הרגיל שלו. ועל זה נאמר "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה", ה' בכבודו ובעצמו נותן לנו במתנה את כל הברכות הכי גדולות.

אבל אנו יודעים שהתפקיד שלנו הוא לא לחכות לאתערותא דלעילא. אנו צריכים במצב שלנו לעלות בכחות עצמנו מדרגה ועוד מדרגה בעבודת ה'. וזה מה שאנחנו עושים בחודש אלול, מתעוררים ב"אני לדודי" ורק כך גורמים לה' להתנהג ב"דודי לי".

אז כיצד מתאים שבדיוק בחודש אלול, חודש שכולו 'אני לדודי', דוקא אז קוראים את פרשת ראה שמדברת על ההתעוררות מלמעלה?

אני לדודי ושנינו לגאולה

ומגיע הרבי מלך המשיח שליט"א ומחדש לנו חידוש עצום.

נכון, העיקר מבחינתנו זה ה'אני לדודי', שזאת אומרת שהעבודה היא בכח הרגיל שלנו, אבל זה לא חייב להיות בצורה מוגבלת. ה'אני לדודי' שלנו הוא עוצמתי ומיוחד, ההתעוררות שלנו היא בלתי מוגבלת, וכל אחד מאתנו יכול לעלות מעלה מעלה!

כי אם אנו חושבים שאנו בני אדם רגילים, אז באמת יש גבול לכחותינו, כמה

אני לדודי - מדרגה אחרי מדרגה

חודש אלול הוא חודש של 'אני לדודי'. היהודי פה למטה מתעורר ומחליט: אני רוצה לקיים אך ורק את רצון ה'. ואז 'ודודי לי', התעוררות האדם גורמת שה' יגלה את אהבתו ליהודי, ויתן לו כחות מלמעלה לעמוד בהחלטותיו הטובות.

לפעמים האדם מתעורר מעצמו להתקרב לה', ולפעמים מלמעלה ה' מחליט לעורר יהודי ולהעלות אותו.

איך זה נראה כשיהודי מתעורר? כל אחד מכיר את זה מעצמו, יושבים בהתוועדות, מדברים עם החבר, או לומדים שיחה, ואז נזכרים שבאמת צריכים לעשות כל אשר ביכלתנו להביא את המשיח, ומקבלים החלטה טובה לפי היכולת שלנו, כל אחד לפי מה שמתאים לו. אחד שמשקיע בלימוד, יחליט להוסיף בלימוד, מי שיש לו נסיון ב'מבצעים' - יחליט להוסיף בכיוון הזה. ובכלל, תמיד כדאי לקבל החלטות כאלה שאנחנו יודעים שנוכל לעמוד בהם, כי בדרך כלל החלטות יותר מדי גדולות נשארות בשמים.

זה נקרא 'אתערותא דלתתא' - התעוררות מלמטה. ההתעוררות שלנו היא תמיד מוגבלת, כי היא מגיעה מכחו של האדם, והאדם הוא תמיד מוגבל.

אמנם ה' עוזר להחלטות הטובות שלנו ונותן לנו כחות לבצע אותם, אבל הכל לפי ערכנו, לפי איך שאנחנו מכירים את עצמנו, אי אפשר יותר מדי. זוהי העבודה של חודש אלול.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

אפשר להשתנות בבת אחת. אבל הרבי מלך המשיח שליט"א מזכיר לנו שכל אחד מאתנו הוא "חלק אלוהי ממעל ממש"! אז לחלק אלוהי ממעל יכולים להיות הגבלות?

וזה גם רמוז בראשי התיבות של אלול:

אני לדודי ודודי לי - תפילה.

אנה ליזו ושמתי לך - פסוק שמדבר על ערי מקלט וקשור עם תורה, כי התורה היא עיר מקלט מהיצר הרע.

איש לרעהו ומתנות לאביונים - צדקה.

אלו שלושת הדברים עליהם אנחנו צריכים לעבוד בחודש אלול. להתקשר לה' בתפילה, ללמוד תורה, ולעזור לזולת בגשמיות וברוחניות.

ואלול הוא גם ראשי תיבות של:

את לבבך ואת לבב - פסוק שמדבר על תשובה. וגם ובעיקר:

אשירה לה' ויאמרו לאמור - שקשור לגאולה השלימה.

כשיהודי עושה תשובה וחוזר לאביו שבשמים, מתגלה המהות האמיתית שלו - חלק אלוהי ממעל ממש, ובמיוחד כשהוא חוזר ברוחה של הגאולה, כל התורה תפילה וצדקה שלנו היא ברמה אחרת לגמרי. כך אנו יכולים להתקדם מהיום להיום לדברים שבכלל לא חלמנו שאנחנו יכולים לעשות.

ככה מתחברים ההתעוררות האישית של חודש אלול, עם הברכות הנפלאות של פרשת ראה.

זמן מיוחד

ומוסיף הרבי מלך המשיח שליט"א לבאר ולקשר את הכל לגאולה השלימה:

באמת, כזה דבר שיהודי בכחות עצמו יתעורר ויגיע לדרגות בלתי מוגבלות, יכול להיות רק בגאולה, אז המשיח יגלה בכל יהודי את ה'חלק אלוהי', שכל יהודי יכיר את הכחות הנפלאים שיש לו וישתמש בהם.

ולכן דוקא בשנה זו, שנת 'אראנו נפלאות' - נפלאות הגאולה, זהו הזמן בו הרבי מלך המשיח שליט"א מורה לנו את הדרך החדשה בעבודת ה'.

בפועל ממש

ולכן מוטל עלינו לפרסם בכל מקום, שצריכים לעשות תשובה, להוסיף בתורה ותפילה וצדקה, והכל חדור ברוח הגאולה שאנו בטוחים שתבוא תיכף ומיד.

והרבי מלך המשיח מוסיף להסביר למה בדיוק הכוונה.

ובפשטות:

להכריז ולפרסם בכל מקום בדברים היוצאים מן הלב, שהקב"ה אומר על ידי עבדיו הנביאים לכל אחד מישראל "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה" ועד שהיום ממש רואים בעיני בשר את ברכת הגאולה האמיתית והשלימה."

וגם אם משהו מרגיש שהוא עדיין לא לגמרי משוכנע, ועדיין לא בטוח בפשטות שהגאולה אכן מגיעה מיד ממש, הוא יכול וצריך לפרסם את הדברים לכל הקרובים והמכרים, ודוקא זה מה שיעזור לו בעצמו להבין ולהרגיש זאת.

.. לחיים, לחיים ולברכה - לכל המסובים כאן .. כולל ובמיוחד ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה. ועל אחת כמה וכמה הברכה הכי עקרית - גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו.



י"ל ע"י תנועת הנוער צבאות ה' ארה"ק
כיכר מד"א ת.ד. 1035 נעלית 17110
טל': 04.6462770 פקס: 04.6578485

רוצה למסור שיעור 'דבר מלכות' באזור מגוריך?

באה"ק רכז ארצי בניים: (054) 795.5493

רכזת ארצית בנות: (054) 646.0770

בארה"ב: (718) 290.4444

ניתן להוריד את ה'דבר מלכות לנוער' מידי שבוע באתר חב"ד אינפו

עריכה: בן מנחם • הגהה רוחנית: רבנים ואנשי חינוך • הגהה לשונית: ב. נחשון • יו"ל במסגרת מבצע עולמי ללימוד ה'דבר מלכות'