

טבע ולמעלה מהטבע

ע"פ 'דבר מלכות' ש"פ חוקת ה'תנש"א

את העולם, ואיך שאנחנו מתקנים את העולם. ה' ברא עולמות רבים יפים וטובים כמו שרק הוא יכול לברוא, והוא נתן לנו עולם תחתון עם דברים לא מסודרים, מלא דברים שאי אפשר להשתמש בהם, אנשים שלא יודעים מה הם רוצים מעצמם, כדי שתהי' לנו עבודה, אנחנו נעבוד ונסדר את הכל. לא נשתמש במה שלא צריך, ואת מה שאפשר נעלה לקדושה על ידי שנקיים בהם מצוות, נלמד את כל האנשים בשביל מה הם הגיעו לכאן, לפעול בשירות הרבי שליט"א מלך המשיח להביא את הגאולה, וכך נגלה את הטוב שמסתתר בתוך העולם ונתקן את העולם שיהי' מוכן ומתאים לקבלת פני משיח צדקנו.

זה שני סוגים של טוב. טוב גלוי, שזה כל הדברים הטובים שאנחנו מכירים שה' ברא אותם באופן כזה שאנחנו רואים ומכירים שזה טוב, וטוב נעלם שזה כל הדברים שנראים לנו שליליים, ואנחנו על ידי עבודת ה' שלנו מגלים שהכל זה טוב שה' ברא.

זה מרומז גם במספרים של השבת - שביעי בשבוע ועשירי בחודש, את העולם ה' ברא במספר שבע, שבע ימים ושבע מדות, ועל ידי העבודה של בני ישראל מגיעים לעשר - שלימות.

לכן בתורה שבכתב אותה כתב ה' כתוב שהעולם נברא **בשבעה** ימים, ובתורה שבעל פה אותה כתבו חכמי ישראל בפרקי אבות בפרק חמישי שנלמד השבת נאמר "**בעשרה** מאמרות נברא העולם". כי מצדו של ה' הוא ברא את העולם באופן של שבע, ובני ישראל מגלים בעולם דברים חדשים שה' הסתיר בתוכו "**עשרה** מאמרות".

ומהשבת שלנו - י' תמוז אנו לומדים שצריך לחבר את שני הענינים, גם הטוב הגלוי

בשנת תנש"א חלה שבת פרשת חוקת בתאריך י' תמוז. בדבר מלכות השבוע נלמד ונחקור את התאריך שלכאורה נשמע רגיל, אבל הרבי שליט"א מלך המשיח מלמד אותנו שיש הרבה מה ללמוד ממנו.

את יום זה אנחנו מסמנים בשתי צורות, זהו יום השבת - היום השביעי בשבוע, וגם י' תמוז - היום העשירי בחודש תמוז.

הרבי שליט"א מלמד אותנו תמיד שכל דבר בעולם הוא בהשגחה פרטית, וודאי ענין בתורה וביהדות יש לו משמעות, גם כזה דבר שגדתי כמו תאריך רגיל יש לו משמעות מיוחדת. וממנו אנחנו לומדים גם מהתאריך בשבוע, גם מהתאריך בחודש, וגם מהימים שסמוכים אליו ימי הגאולה י"ב וי"ג תמוז בהם נגאל הרבי הריי"צ מהקג"ב ברוסי, וי"ז תמוז.

בעז"ה אנחנו נלמד היום על הקשר של הכל ביחד ואיך הכל קשור במיוחד עם הדבר הכי עיקרי והכי אקטואלי שכל דבר קשור אליו - הגאולה האמיתית והשלימה!

שני מנינים - שני סוגי טוב

אצלנו ביהדות סופרים את הימים בשתי צורות, לפי שבועות ולפי חודשים. את השבועות קבע ה' מבריאת העולם, הוא ברא את העולם עם אור וחושך יום ולילה, והוא קבע שלאחרי ששה ימים יגיע היום השביעי - שבת, יום שה' קבע שהוא יהי' קדוש.

לעומת זאת את החדשים התחילו לקבוע בני ישראל רק ביציאת מצרים, אז ה' צוה על משה לקדש חדשים, ומאז בית הדין של חכמי ישראל יושב בבית המקדש ומקבל את העדים שמעידים שראו את הירח החדש, ועל פי זה הם קובעים מתי יהי' ראש חודש ומתי יהי' חג.

זה הענין של שתי הספירות, איך שה' ברא

שמצד ה', וגם הטוב הנעלם שמתגלה על ידי העבודה שלנו.

י"ז תמוז - טו"ב תמוז

מהשבת שלנו אנחנו מברכים את השבת הבאה י"ז בתמוז, י"ז זה גם חיבור של יו"ד וז' ובגימטריא זה יוצא "טוב" טוב סתם בלי הגבלה טוב למעלה וטוב למטה, טוב גלוי וטוב נעלם.

שבעה עשר בתמוז, הוא יום צום ויום רצון, שבו יחזרו בתשובה ויתענו על מעשינו הלא טובים ועל ידי זה יגלו את הטוב הנעלם שיש בבריאה.

כך זה כל שנה, אך בשנה זו (תנש"א) י"ז תמוז חל בשבת, ואנחנו כבר למדנו שבשבת יש את הטוב שה' ברא בעולם מצד עצמו, טוב מלכתחילה. וכשי"ז תמוז חל בשבת מתחבר הטוב הנעלם שמתגלה על ידי התענית עם הטוב הגלוי של שבת. ולכן לא צמים בו (רק למחרת בח"י תמוז).

לכן י"ז בגימטריא טוב, טוב למעלה וטוב למטה. וזה ההכנה הכי קרובה לגאולה השלימה בה יהי' טוב מלמעלה וטוב מלמטה ולא תהי' תענית אף פעם, וכמו שאמר הרבי מהר"ש על י"ז תמוז שחל להיות בשבת "הלואי שיהי' נדחה בשלימות ויהפך לששון ולשמחה".

זהו גם הקשר לימי הגאולה של י"ב י"ג תמוז, י"ב-י"ג תמוז זהו חג של פנימיות התורה, על ידי המאסר והגאולה של הרבי הרי"צ התווסף בהפצת המעיינות של תורת החסידות, עד שבסופו של דבר כתוצאה מכך הרבי הרי"צ הגיע לאמריקה ושם הוא הפיץ את תורת החסידות בכל מקום בעולם כמו שלא הי' אף פעם לפני זה. ובכחה של תורת החסידות - פנימיות התורה לגלות את הטוב

הנעלם שיש בעולם, שזה בעצם מה שאנחנו עושים עכשיו לומדים חסידות ומגלים שיש בעולם טוב נעלם.

תכל'ס

יהודי שתמיד עובד את ה' כל דבר שהוא רואה הוא מיד חושב "איך זה יוצא אצלי! איך אני עושה את זה בעבודת ה'!"

(על קטע זה אומר הרבי שליט"א מלך המשיח "אפילו ילד קטן מבין", ואם כן מובן שיש לו שייכות מיוחדת לילדים) אנחנו צריכים לעבוד את ה' בשתי הדרגות האלה שיש לכל אחד מאתנו, הרי לכל אחד יש גוף ונשמה, הגוף אוכל ושותה וכך הוא חי, הוא מתנהג לפי הסדר של העולם. וכל אחד מרגיש שיש לו משהו בתוך הגוף, הוא מרגיש שהוא חי, והוא מבין שזה משהו "על גופני" שמחי' את הגוף זוהי הנשמה הרוחנית, שלה אין שום הגבלות והיא תמיד יכולה לתקן ולהשתפר.

וכך אנו לומדים שצריך לעבוד את ה' גם עם הגוף - לעשות מצוות עם הידיים והרגליים, וגם עם הנשמה, לכוון במצוות שאנחנו עושים, לאהוב כל יהודי, שלדברים האלה אין שום הגבלות.

כשאנחנו נותנים צדקה להוסיף גם בכמות של הצדקה, וגם ב'נשמה' של הצדקה, לעשות זאת בכוונה ובסבר פנים יפות. ולתת עצה טובה לזולת ולדבר ולחשוב טוב על הזולת.

וכך נזכה עוד לפני י"ב תמוז ועוד לפני הצום שלא יהיו יותר צומות אף פעם כי הרבי מלך המשיח שליט"א יבוא מיד ויגאל אותנו בניסים ונפלאות.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!



רוצה למסור שיעור 'דבר מלכות' באזור מגוריך?

באה"ק רכז ארצי בניים: 054) 795.5493

רכזת ארצית בנות: 054) 646.0770

בארה"ב: 718) 290.4444

יול"ע" תנועת הנוער צבאות ה' ארה"ק

כיכר מד"א ת.ד. 1035 נעלית 17110

טל': 04.6578485 פקס: 04.6462770

ניתן להוריד את ה'דבר מלכות לנוער' מידי שבוע באתר חב"ד אינפו

עריכה: בן מנחם • הגהה רוחנית: רבנים ואנשי חינוך • הגהה לשונית: ב. נחשון • יול"ל במסגרת מבצע עולמי ללימוד ה'דבר מלכות'