

אחד עשר - מספר הגאולה

ע"פ 'דבר מלכות' ש"פ בשלה התשנ"ב

הכל קשור לגאולה

בפרשיות בשלח ויתרו נקודה משותפת - בשתייהן בני ישראל מתכוננים למתן תורה. בפרשת בשלח יציאת מצרים וקריעת ים סוף שהיו הכנה למתן תורה, כמו שכתוב "בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה". ובפרשת יתרו מסופר על יתרו חותן משה שבא להודות לה' על הניסים שעשה לישראל, זהו עוד שלב בהכנה למתן תורה.

הרבי מלך המשיח שליט"א מקשר זאת לענין הכי חשוב הנוגע אלינו עכשיו: הגאולה האמיתית והשלימה, אז תתגלה ה'תורה חדשה' כמו שכתוב "תורה חדשה מאתי תצא". פרשיות בשלח ויתרו הם הכנה למתן תורה של אז, אך גם ובעיקר לתורה חדשה שתתגלה בקרוב.

שאלה

בתחילת פרשתנו מופיע הפסוק "ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלשתים", ה' לא הוליק את בני ישראל בדרך הקצרה והמהירה של ארץ פלשתים.

אילו בני ישראל היו נוסעים דרך ארץ פלשתים, היו מגיעים לארץ ישראל באחד עשר יום בלבד. אך כעונש על החטאים במדבר, ה' סלט אותם משך ארבעים שנה עד שנכנסו לארץ.

כיצד מתקשרים, החטא והעונש, לגאולה השלימה שכולה טוב?

לכל מספר יש משמעות

הרבי מלך המשיח שליט"א בהסברו, מגלה את פנימיות הענין כך שהענין נראה חיובי:

כשהמספר עשר מופיע בתורה הוא רומז בדרך כלל לעשרת הספירות, הקשורים לעשרת הדברות שקבלנו בסיני. ואילו המספר אחד עשר רומז להקב"ה בכבודו ובעצמו 'עצמות ומהות' שלמעלה מכל הספירות, שהוא יגלה לנו את ה'תורה חדשה' שנקבל בגאולה, אלו הסודות של פנימיות התורה שמסתתרים מאחורי עשרת הדברות.

המספר ארבעים רומז על ההבנה והקליטה של האדם, - "בן ארבעים לבונה".

ה' רצה לגלות לבני ישראל את הגילוי הגדול הרמוז במספר 'אחד עשר', ומאהבתו אותם, האריך את הדרך של אחד עשר יום על פני ארבעים שנה, כדי שבזמן הארוך הזה בני ישראל יוכלו לקלוט את הגילוי הגדול ולהפנימו.

מה היה בארבעים שנה הללו שעזר להם לקבל את הגילוי הגדול?

מסביר הרבי מלך המשיח שליט"א:

כשיהודי מקיים את עשרת הדברות - כולל כל התורה והמצוות - בביתו, בתלמוד תורה ובבית הכנסת, הוא מגלה אלוקות בעולם, את עשרת הספירות. אך כשהוא יוצא למדבר, - מקום שומם מבחינה רוחנית, ושם מקיים תורה ומצוות ומשפיע גם על אחרים שיתחזקו ביהדותם. אזי הוא זוכה לבחינה העליונה של 'אחד עשר'.

וזה מה שעם ישראל עשו במדבר במשך ארבעים שנה. המדבר הוא מקום טומאה, על ידי עבודתם העלו בני ישראל את הניצוצות שהיו שם, היגיעה הכינה אותם ועשתה אותם ראויים

לקבל את הגילוי הגדול של ה' בכבודו ובעצמו.

תשובה

וזהו גם הקשר של הטלטול הארוך במדבר לגאולה השלימה.

כל העיכוב במדבר הוא חלק מההכנה לגאולה, בה יתגלה אלינו ה' 'עצמות ומהות', שיתן לנו את ה"תורה חדשה מאתי תצא", מה' בכבודו ובעצמו.

אחד עשר - הרבי מלך המשיח שליט"א

המדבר הי' רק התחלה! בהמשך היו אלפיים שנה בהם היהודים התפזרו בגלות בכל מיני 'מדבריות' שהפריעו להם לקיים תורה ומצוות, הם לא התפעלו וביירו את כל הניצוצות שהיו בכל מקום, ובכך המשיכו את הגילוי הגדול של אחד עשר, וכעת אנו עומדים לקבל את התורה חדשה, כשהרבי מלך המשיח שליט"א יתגלה.

גם הרבי מלך המשיח קשור למספר אחד עשר:

חודש שבט, הוא חודש האחד עשר (מניסן), ויתרה מזה, שבט קשור למלך המשיח כפי שנאמר: "וקם שבט מיראל", - פסוק המדבר על המשיח.

ואכן ביום העשירי לחודש שבט השלים הרבי הריי"צ את עבודתו הקדושה והסתלק מן העולם. משם אנו ממשיכים ליום שלאחריו, יום האחד עשר בו נמשכת העבודה בצורה יותר נעלית, עד שמתגלה בעולם בחינת אחד עשר של ה'.

הרבי מלך המשיח שליט"א אף רומז על כך

שביום זה זכינו שהוא עצמו - המלך המשיח - עלה לנשיאות. והוא זה שפועל כל זאת. גם יום הולדתו של הרבי חל ביום האחד עשר בחודש ניסן.

ובשנת תשנ"ב, לאחר ארבעים ושתיים שנות נשיאות שהם כנגד ארבעים ושניים המסעות שבני ישראל עשו במדבר, הושלמה עבודתנו ותיכף ומיד נסיים את המסע ונכנס לארץ בגאולה האמיתית והשלימה.

תכל'ס

עלינו להוסיף ולהשלים (לא שיש איזה חסרון, אבל תמיד אפשר לעשות יותר טוב) את כל הענינים ששייכים לרבי הריי"צ, ללמוד מתורתו וללכת בדרכיו בהפצת המעיינות ודוקא מתוך שמחה.

ובמיוחד בנוגע להתפלה על הגאולה האמיתית והשלימה (ובפרט לאחר שכבר "כלו כל הקיצין", ונשלמו כל עניני העבודה, כדברי כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר נשיא דורנו) - שנוסף על רגש הכוסף והתשוקה והגעגועים להגאולה (עד עתה), צריך להיות עכשיו גם ובעיקר רגש השמחה מזה שהגאולה באה בפועל ממש ברגע זה ממש.

יחי אדוננו מורנו ורבינו
מלך המשיח לעולם ועד!

לזכות
הרבי מלך המשיח שליט"א
מהרה יתגלה ויגאלנו!



י"ל ע"י תנועת הנוער צבאות ה' ארה"ק
כיכר מד"א ת.ד. 1035 נעלית 17110
טל': 04.6462770 פקס: 04.6578485

רוצה למסור שיעור 'דבר מלכות' באזור מגוריך?

באה"ק רכז ארצי בניים: 054) 7770.806

רכזת ארצית בנות: 054) 646.0770

בארה"ב: 718) 290.4444

ניתן להוריד את ה'דבר מלכות לנוער' מידי שבוע באתר חב"ד אינפו

עריכה: בן מנחם • הגהה רוחנית: רבנים ואנשי חינוך • הגהה לשונית: ב. נחשון • יו"ל במסגרת מבצע עולמי ללימוד ה'דבר מלכות'