

מנוחה בעולם

ע"פ 'דבר מלכות' ש"פ במדבר ה'תנש"א

ימי מנוחה

כשיש לאדם תכלית בחיים, תכלית כזו שכל החיים שלו הם בשבילה, הוא נמצא במנוחה. הוא מרגיש שיש משהו משותף בין כל הדברים שהוא עושה, הוא מרגיש שהכל בשביל מטרה אחת.

כשהאדם נמצא במנוחה, כל הדברים שהוא עושה בכל יום ובכל מקום, אינם מבלבלים אותו. לכן הם נעשים בצורה הרבה יותר טובה.

שבת מנוחה, שבועות מנוחה

לכן השבת היא יום מנוחה. בשבת העולם כאילו נעצר. בשבת שוכחים את העיסוקים של ימי החול, וכאילו עולים מעל הזמן, לכן כל שבוע לאחר שבת מתחילים חשבון ימים חדש.

השבת עוצרת גם את המקום, בשבת אסור לצאת מהעיר למקום אחר, כל אחד יושב במקומו.

יהודי ששומר את השבת מרגיש שהשבת היא היום היחיד בחיים, בלי מחשבות על העבר ובלי תכניות לעתיד. גם המקום בו הוא נמצא הוא המקום היחיד בעולם, כי הוא לא יכול להגיע למקומות אחרים. לכן השבת היא יום מנוחה, בו אנשים נרגעים מהמרוץ של כל השבוע.

גם מתן תורה הכניס מנוחה בעולם. במתן תורה ה' נתן לעולם תכלית: "אני נבראתי לשמש את קוני", על ידי התורה והמצוות.

כל אדם, בכל זמן, בכל מקום, יש לו אותה מטרה, למלא את שליחותו של ה'. כל דבר שקורה לו זה בהשגחה פרטית, מכל דבר הוא לומד הוראה בעבודת ה', הוא לא מתבלבל, הוא ממלא את השליחות.

את מתן תורה הרגישו בכל מקום, בעולם

בשנת תנש"א - בה אמר הרבי מלך המשיח שליט"א את השיחה - חל חג השבועות למחרת שבת במדבר. אנו יכולים לראות קשר מיוחד בין שבועות לשבת, כי התורה ניתנה ביום השבת.

כל דבר בתורה הוא מדוייק, גם תאריכים ומועדים. מובן שישנו קשר מיוחד בין מתן תורה לשבת.

המדרש מספר שלאחר ששת ימי הבריאה העולם היה כמעט שלם. "מה הי' העולם חסר? מנוחה. באה שבת - באה מנוחה". השבת היא יום מנוחה, והשבת הביאה מנוחה לעולם כולו.

גם מתן תורה הביא מנוחה לעולם. בבריאת העולם עשה ה' תנאי עם השמים והארץ, "אם ישראל מקבלים התורה, אתם מתקיימים. ואם לא, אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו". העולם כולו עמד תלוי בספק, עד היום בו קבלו ישראל את התורה, אז נח העולם.

גם השבת וגם התורה מביאים מנוחה. מה באמת הקשר של מנוחה דוקא לתורה ולשבת.

להרגיש את התכלית

ה' ברא את העולם בששה ימים, וחילק אותו להמון המון פרטים ופרטי פרטים שכל הזמן משתנים. כל יום קורים בעולם אירועים חדשים, בכל מקום יש כללים ומנהגים שונים, והאדם שעובר מזמן לזמן וממקום למקום, צריך להרגיל את עצמו כל יום למצבים החדשים שהוא פוגש, להתאים את עצמו לסביבה בה הוא נמצא, להתמודד עם המשימות החדשות שנצבות בפניו.

כל הדברים האלו חוצים את האדם וגורמים לו אי שקט, הוא חסר מנוחה. אנשים רבים מסתובבים בעולם מבולבלים מרוב משימות וטרדות שהחיים הביאו להם.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

כולו שמעו את הקולות, ובלעם, הנביא של האומות הסביר להם שכעת ה' נותן לישראל את התורה. במתן תורה העולם כולו הגיע למנוחה.

מנוחה בתורה

אנחנו ברוך ה' שומרי תורה ומצוות, ויודעים שהמטרה של העולם כולו היא לעבוד את ה'.

אך גם בתורה ומצוות ישנם הרבה פרטים. אפשר ללמוד תורה, אפשר להתפלל, אפשר לעשות גמילות חסדים, ואפשר גם להתבלבל מרוב דברים. יש כאלו שלמדו תורה אבל שכחו לחשוב על מי שנתן אותה. כך שהם עסקו רק בתורה מבלי להשקיע בתפילה וגמילות חסדים.

כשאנו זוכרים את המטרה, שכל התורה והמצוות הם "לעשות רצון אביך שבשמים". אז כל התורה והמצוות נעשים מתוך מנוחה ובשלימות.

אנו לא לומדים תורה בגלל שהיא חכמה נפלאה, אלא כי זהו רצון ה'. אנו לא מתפללים כי התפלה מאד מרגשת, אלא רק בגלל שזהו רצון ה'. גם גמילות חסדים אנו עושים רק בגלל שזה רצון ה', ולא בגלל שזה יפה ונחמד.

זה נקרא "ביטול", להיות בטלים לרצון ה'. דוקא כך אפשר לעבוד את ה' ולקיים תורה ומצוות כראוי.

תכל'ס

אנו עומדים כעת לקראת חג השבועות בו אנו מקבלים את התורה מחדש. כיצד מקבלים את התורה?

פשוט. קודם כל החלטה להוסיף בלימוד התורה, וכשלוומדים תורה לזכור מי נתן את התורה, שאת זה עושים על ידי לימוד פנימיות התורה, תורת החסידות.

דבר שני, החלטה להגביר את המאמץ

ויגיעה בתורה, להבין אותה בשכל שלנו, ועד שנחדש חידושים בתורה.

פעם היו נזהרים לחדש חידושים, והיו כותבים רק מה שהיו בטוחים שמכוונים לאמת. אבל בדורנו הרבי מלך המשיח שליט"א מעודד לכתוב ולהדפיס חידושי תורה, כי זה מגביר את החשק והמרץ בלימוד התורה.

משיח

כשננהג כך, נזכה תיכף ומיד למנוחה האמיתית של הגאולה השלימה, אז יתבטלו כל הבעיות של הגלות.

כולל ופשוט - הביטול דכל ההעלמות והסתרים דגלות, וכל השאלות ובפרט בהגאולה ומשיח צדקנו, שזה בא מצד הגלות עצמה, מצד זה שנולדנו בגלות וגדלנו בגלות, במילא הרי אנו "אנשי גלות" רחמנא ליצלן, ונמצאים ב"מצב-גלותי" - שכל זה יתבטל ויתהפך על ידי תשובה אמיתית, על ידי גילוי . . הנשמה שנמצאת למעלה מגלות, ונמצאת במצב של מנוחה, מעין שבת ומנוחה לחיי העולמים.

הרבי אומר שצריך לעשות הכל כדי להביא משיח. הרבי אומר שצריך לחיות משיח. הרבי אומר שמשיח כבר כאן. אבל לנו קשה לקבל זאת ויש לנו הרבה שאלות, כי אנו נולדנו בגלות וגדלנו בגלות, ומכירים רק את הגלות. קשה לנו להבין מאיפה בדיוק תבוא הגאולה.

כשנרגיש את הנשמה שלנו, נרגיש שיש לנו שליחות להביא משיח, הנשמה היא למעלה מהגלות, והיא תרים אותנו למעלה מהגלות, ותביא אותנו ישר לגאולה השלימה.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם

ועד!



י"ל ע"י תנועת הנוער צבאות ה' ארה"ק

כיכר מד"א ת.ד. 1035 נעלית 17110

טל': 04.6462770 פקס: 04.6578485

רוצה למסור שיעור 'דבר מלכות' באזור מגוריך?

באה"ק רכז ארצי בניים: (054) 795.5493

רכזת ארצית בנות: (054) 646.0770

בארה"ב: (718) 290.4444

ניתן להוריד את ה'דבר מלכות לנוער' מידי שבוע באתר חב"ד אינפו

עריכה: בן מנחם • הגהה רוחנית: רבנים ואנשי חינוך • הגהה לשונית: ב. נחשון • יו"ל במסגרת מבצע עולמי ללימוד ה'דבר מלכות'